

LibriVox



Marcellus Emants
Een Nagelaten Bekentenis
gelezen door Anna Simon

LibriVox



Een Nagelaten Bekentenis

Door Marcellus Emants (1848-1923)

“Mijn vrouw is dood en al begraven.”

Hiermee opent Willem Termeer zijn bekentenis. Het zou zonde zijn om hier meer details te vermelden – laat Termeer zijn eigen verhaal maar vertellen.

Hoofdstuk 1: 20:03
Hoofdstuk 2: 15:56
Hoofdstuk 3: 27:13
Hoofdstuk 4: 25:28
Hoofdstuk 5: 27:06
Hoofdstuk 6: 21:21

Hoofdstuk 7: 23:41
Hoofdstuk 8: 26:46
Hoofdstuk 9: 29:34
Hoofdstuk 10: 31:26
Hoofdstuk 11: 30:24
Hoofdstuk 12: 27:29

Hoofdstuk 13: 23:56
Hoofdstuk 14: 27:18
Hoofdstuk 15: 24:29
Hoofdstuk 16: 32:44
Hoofdstuk 17: 18:44

Gelezen door Anna Simon

Totale duur: 7:13:38

Tekstcontrole: Ans Wink, omslagschilderij: Juan Gris, omslagontwerp: Bart de Leeuw, productie: Anna Simon.

Voor meer informatie, of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar librivox.org.

Deze opname is vrij van auteursrechten en mag worden gekopieerd, gepubliceerd en gewijzigd, zonder toestemming. Ook de omslag is vrij van auteursrechten.

Marcellus Emants - Een Nagelaten Bekentenis

Marcellus Emants - Een Nagelaten Bekentenis